

Besök på Fryshuset som ligger nära Hammarby Sjöstad den 3 maj 2024



Vi var 9 st som besökte Fryshuset

Vilken solig och fin dag vi fick, en del tog tunnelbanan och fick en promenad genom kolerakyrkogården.

Tomas Almgren, som arbetat på Fryshuset under 26 år berättade om bakgrunden till bildandet och verksamhetens olika delar.

Det första Fryshuset startades 1984 i ett slitet gammalt fryslager i Stockholms södra utkanter, därav namnet Fryshuset. Anders Carlberg och hans byggteam började genast renovera byggnaden och bygga till en idrottshall. Aktiviteterna dominerades först av basket och rockmusik, men på grund av det stora behov som knackade på dörren växte snabbt det sociala engagemanget, utbudet av utbildningar och andra aktiviteter.

Verksamheten bedrivs som en stiftelse.

Genom åren har Fryshuset varit engagerat i många olika uppdrag, bl a;

- anti-våldskampanjen "Tänk-ett-slag" efter de våldsamma kravaller som utbröt under sommaren 1986 i Stockholm. Anders Carlberg involverade problemskaparna i lösningen och så har Fryshuset gjort sedan dess

- Non Fighting Generation (NFG)

- arbete med skinnskallarna. rasism och antisemitism

- avhopparstödet Exit

- Fryshusets ungdomsfestival "Tio sista dagarna"

- Farsor och Morsor på stan, med nattvandringar

- Stockholms Skatepark

- Lugna Gatan, ett samarbete med Stockholms lokaltrafik (SL)

- Elektra, för att stödja unga som lever under hedersförtryck

- Fotbollsalliansen

Visste ni att man bedriver ett gymnasium med ca 1000 elever och en grundskola med ca 300 elever. Syftet är att man skall kunna kombinera studierna med sitt intresse, bl a basket, skate, dans mm.

Avslutningsvis fick vi en visning av lokalerna, flera basketplaner med t ex utdragbara läktare. Skatepark mm.

Efteråt intog vi en mycket god lunch i lokalerna och kunde dessutom avnjuta den utomhus.